

- Mededelingen** - De collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente
 - Volgende week (1/8) is er in deze kerk DV opnieuw een dienst om 11:00u
 - De voorbereiding voor deze preek is ook terug te vinden op internet (zie de liturgie)

Stil gebed

Votum *Onze hulp is in den naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. Amen.*

Zingen Psalm 95 : 1

Belijdenis *Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.*

*En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
 nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.*

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses;

en een eeuwig leven.

Amen

Zingen Psalm 95 : 2

Gebed

Lezen Lucas 4 : 1 - 15

Zingen Psalm 95 : 3 en 4 (voorafgaand aan het zingen is er een collecte)

Preek In Marcus 1 : 12 en 13 lezen we een korte samenvatting van het verhaal over de verzoeking in de woestijn:

¹² *En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.* ¹³ *En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem.*

Dat is alles wat Marcus erover te zeggen heeft:

- Jezus ging niet uit zichzelf naar de woestijn. De Heilige Geest wees Hem de weg.
- Jezus werd daar 40 dagen verzocht door de satan en ontmoette geen mens.
- Jezus was er niet alleen. Na afloop zorgden de engelen voor Hem (zie Matteüs).

Marcus vertelt ons het globale verhaal. Johannes vertelt ons niets over deze gebeurtenis. De details van het verhaal kennen we dus vooral van Matteüs en Lucas. Voor vandaag heb ik gekozen voor het verhaal van Lucas.

Ik doorloop dit Bijbelgedeelte samen met u aan de hand van een vijftal vragen, de 5 P's:

- De eerste P van Persoon; over wie gaat het verhaal?
- De tweede P van Plaats; waar vindt het verhaal plaats en wat gebeurt er?
- De derde P van Punt; wat is de boodschap van dit Bijbelgedeelte?
- De vierde P van Praktijk; wat betekent dit voor alledag; ook na je vakantie?
- Tenslotte de vijfde P van Plan; wat gaat u hiermee doen?

Eerst dus over wie het in dit verhaal gaat; de eerste P van Persoon.

- Allereerst gaat het verhaal over Jezus. Hij was in de tijd van de verzoeking nog onbekend. Hij zou een gewone Joodse man geweest kunnen zijn. Hoewel ze versted stonden over Zijn wijsheid (bij zijn eerste optreden als 12-jarige jongen; Lucas 2 : 47), herkenden zij in Hem niet de Messias die komen zou. In Lucas 3 : 15 lezen we bijvoorbeeld dat de mensen zich wel afvroegen of Johannes misschien de Messias zou kunnen zijn. De mensen die Johannes bij de Jordaan bezochten zullen dus wel vreemd opgekeken hebben toen Johannes Jezus begroette als 'het Lam van God' (Johannes 1 : 29); de Messias.
- Het gaat in dit verhaal ook heel uitdrukkelijk over de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus vertrekt in opdracht naar de woestijn; vol van de Heilige Geest. In Lucas 4 : 1 lezen we dat Jezus vol was van de Heilige Geest. Hoe kwam dat? Dat lezen we in Lucas 3. Johannes de Doper had Hem gedoopt. ¹⁶ *En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.* (Mattheüs 3 : 16). En God de Vader zelf sprak: ¹⁷ *Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb* (Mattheüs 3 : 17)! Jezus was niet de enige die dat zag. Ook Johannes heeft dit gezien en gehoord en getuigde daarvan (Johannes 1 : 32 en 33). Maar andere mensen hebben dit waarschijnlijk niet gezien of gehoord. Pas na zijn verzoeking in de woestijn ¹⁷ *... van toen aan* [nadat Jezus had gehoord dat Johannes de Doper gevangen was genomen] *heeft Jezus begonnen te prediken* (Mattheüs 4 : 17). En ¹⁴ *het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek* (Lucas 4 : 14). Het volk Israël kende Jezus dus nog niet, toen Hij door de Geest in de woestijn werd geleid. Hij was een onbekende onder de mensen. Alleen Johannes de doper had als eerste de Messias in Hem herkend. Juist omdat de Geest op Hem was neergedaald.
- De duivel is hier de tegenspeler van Jezus. Vanaf de eerste dag in de woestijn verzoekt hij Jezus. Wie is dat eigenlijk, de duivel? De tijdgenoten van Jezus hadden wel van hem gehoord; eigenlijk net zoals wij de duivel kennen; vaak hebben we de bel horen luiden, maar weten we niet precies waar de klepel hangt. De tijdgenoten van Jezus kenden hem dus, maar wisten niet precies wie hij was. Ze gisten en dachten dat zelfs Jezus of Johannes de Doper de duivel zouden kunnen zijn (we lezen daarover vooral in Johannes). Maar als de duivel daadwerkelijk optreedt, zijn ze verbaasd dat Jezus hem uitwerpt of wegstuurt; alsof ze niet verwacht hadden dat de duivel die mensen bezat! Wat me opvalt is - als ik, op zoek naar Bijbelplaatsen over de duivel of de satan, door de Bijbel blader - dat de duivel in de tijd van Jezus meer optreedt dan elders in de Bijbel (zelfs als je het verhaal van Job daarin meeneemt). Daar waar God het goede

zoekt voor de mensen, is de duivel er als de kippen bij. Hij probeert mensen los te weken van God. In de woestijn grijpt hij zijn kans. 40 dagen lang valt hij Jezus lastig. Maar na die 40 dagen laat Jezus zien wie het - ook op deze wereld - voor het zeggen heeft: dat is God; dat is Hijzelf.

Dan de tweede P; van Plaats. Waar speelt dit hele verhaal zich af? Jezus vertrekt bij de Jordaan; de plek waar hij zojuist door Johannes de Doper is gedoopt; de plek waar zojuist de Geest in de gedaante van een duif op hem is neergedaald; de plek waar Zijn Vader hem nog eens bevestigd heeft dat Jezus Zijn Zoon is. Vanaf de Jordaan wordt Jezus naar de woestijn geleid; een onvruchtbare plek waar Hij honger lijdt; een steenachtige woestenijs, waar geen mensen wonen en alleen maar wilde dieren rondzwerven; ruim 10 kilometer van Jeruzalem. Samen hebben ze op een berg gestaan; Jezus en de duivel. En tenslotte leidde de duivel Jezus de bewoonde wereld weer in.

En wat gebeurt er in dit verhaal? Jezus wordt door de Heilige Geest in de woestijn geleid. God gaf die opdracht ook aan Mozes en Mozes was 40 dagen en nachten zonder eten en drinken op de berg Sinai voordat God aan hem verschijnt (Exodus 34 : 28). Elia krijgt zo'n opdracht van een engel: *"⁷ En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. ⁸ Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelve spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb."* (1 Koningen 19 : 7 en 8). Maar waar Mozes en Elia God ontmoetten, ontmoet Jezus de duivel.

Er is nog zo'n tegenstelling waar Jezus zelf naar verwijst in dit verhaal. Ook het volk Israël werd in de woestijn geleid; geen 40 dagen, maar 40 jaar. *"² En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet"* (Deuteronomium 8 : 2). In Deuteronomium is het God die verzoekt om te weten te komen of het volk Zijn geboden wel zal houden. In Lucas wordt Jezus verzocht door de duivel; niet om te weten of Hij zich wel aan de wet houdt, maar om hem daar juist tegen te laten zondigen! En een andere tegenstelling die we vinden in vers 3 van Deuteronomium 8: nadat de honger tot protesten had geleid, kreeg het volk elke dag manna te eten van God; Jezus krijgt niets. Zijn honger blijft.

Dat gebeurt er dus: Elia, Mozes en het volk ontmoetten God; Jezus ontmoet de duivel. En na 40 dagen met de duivel, maar zonder eten, heeft Jezus honger.

- En juist op dat moment leren we de duivel kennen, zoal hij is: hij pakt Jezus op zijn zwakste plek en hij zegt: doe er iets aan. Je bent toch God? Dan kun je toch van die stenen wel brood maken zeker? Maar Jezus verwijst naar de Bijbel (Deuteronomium 8 : 3): *"³ En Hij verootmoedigde [het volk Israël], en liet [hen] hongeren... opdat Hij [hen] bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond voortkomt"*. Jezus vertrouwde erop dat God voor Hem zou zorgen. Daar hoefde Hij geen stenen voor in brood te veranderen.
- Maar de duivel heeft meer pijlen op zijn boog! De duivel kent de mens als geen ander. Hij kent zijn zwakke plekken maar al te goed. Hij weet dat mensen graag willen hebben wat een ander heeft. Hij weet dat jaloezie hun zwakke plek is. Dus laat hij al zijn eigendommen aan Jezus zien; de gehele wereld. Alsof Jezus niet wist dat de duivel de wereld daarmee op z'n kop zette. Jezus' Vader had Hem de hele wereld - met alle mensen daarin - in Zijn hand gegeven. Hoewel Jezus ook wist dat dat via de weg van lijden en sterven zou moeten gaan. Hier biedt de duivel die wereld op een presenteerblaadje aan: Jezus hoefde alleen maar voor hem te buigen en deze wereld zou helemaal van Hem zijn. Al dat lijden was nergens voor nodig. Jezus hoefde Zich alleen nog maar los te maken van God en voor de duivel te buigen. Alles zou dan direct van Jezus zijn. Nee, zegt Jezus, Ik maak me niet los van God! Ik heb alles al van God gekregen (Deuteronomium 6 : 13). Ik hou me aan wat God me heeft gegeven in de wet (Deuteronomium 10 : 20). Ik hoef al die geschenken niet. Daarvoor moet ik te diep door het stof voor jou. Ik wacht af wat God van mij wil. Hij heeft altijd voor mij gezorgd. Dat zal Hij altijd doen. Ik heb je niet nodig. Ik luister liever naar Mijn Vader die weet wat goed voor mij is!
- Zo mislukt ook de tweede poging van de duivel om Jezus van Zijn Vader los te weken en naar hem over te laten lopen. Opnieuw houdt Jezus vast aan wat Zijn Vader gebod en laat Hij Hem niet los. Maar de duivel geeft niet op. Hij neemt Jezus mee naar de heiligste plek in Jeruzalem; naar de tempel. Zo, dus jij zegt dat je de Zoon van God bent? Bewijs dat dan en spring nou eens van de tinnen van de tempel in de afgrond. In Psalm 91 : 11 en 12 staat toch: *"¹¹ niets kan je overkomen! ¹² De engelen zullen je opvangen en je bewaren voor pijn"*? Maar Jezus antwoordt: God mag de mens verzoeken, maar het is niet de bedoeling dat de mens dat omdraait.

Het lijkt zo'n bekend verhaal! Maar hoe dieper ik erin duik, hoe meer dingen ik ontdek. Ik vind het elke keer opnieuw zo geweldig om te ontdekken hoe rijk de Bijbel is en hoe sterk de dwarsverbanden zijn. Een in eerste instantie o zo bekend verhaal blijkt veel meer te bevatten dan ik altijd had gedacht! Ik hoop dat ik u daar wat van heb kunnen laten zien.

Ik kom bij de derde P; de P van Punt. Wat is de boodschap van dit verhaal? Ik haal er een paar punten uit:

- Jezus weerstond de duivel. De duivel lijkt machtig, maar Jezus is uiteindelijk Heer en weerstaat hem. Dankzij deze overwinning is de duivel niet oppermachtig meer! Volgende week kom ik daar nog uitgebreider op terug.
- Er zit een andere boodschap in dit verhaal.
 - Jezus deed wonderen als het nodig was, maar hij hoefde zichzelf niet te bewijzen door van stenen brood te maken. Hij ontleende zijn identiteit niet aan wat hij deed.
 - Jezus had genoeg aan wat de Vader Hem beloofde. Hij hoefde niet te buigen voor de duivel om alles te kunnen bezitten. Hij ontleende zijn identiteit niet aan wat hij bezat.
 - Jezus hoefde tenslotte niet in een ravijn te springen om een mythe te creëren. Hij vond het niet belangrijk wat anderen van hem vonden.
 - Jezus ontleende zijn identiteit niet aan wat hij deed, aan wat hij bezat of wat anderen daarvan vonden.
- Er is nog iets anders. Daarvoor concentreren we ons vanaf nu op het moment dat de duivel de hele wereld aan Jezus toonde. In deze buurt wordt dat gevoel voor mij extra herkenbaar. Op de top van een berg - op het dak van de wereld - voel ik me soms zo overrompeld door al die schoonheid die de wereld - door God geschapen! - me te bieden heeft. Maar daar ging het op die top in Israël natuurlijk niet om. Daar ging het erop of eronder. De duivel wilde de belofte uit het paradijs ongedaan maken: *"¹⁵ Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het den verzenen vermorzelen"* (Genesis 3 : 15). God wilde Eva volgens Calvijn troosten, toen hij dit tegen de slang zei. In zijn Bijbelverklaring legt Calvijn dit uit als het blijvende verschil tussen de mens (boven) en de slang en in de slang de duivel (onder). Als Jezus voor de satan gebogen had, had Hij dat verschil ongedaan gemaakt. Dan waren de door God beloofde ongelijke verhoudingen tussen mens en duivel (voorgoed) omgedraaid. Jezus had de duivel dan de kop niet meer ten dode toe kunnen vermorzelen. Hij had Hem hoogstens nog in zijn hiel kunnen bijten, maar zo'n vermorzeling is plaatselijk en hoogstens hinderlijk. Voelt u de spanning?

- Die spanning is overigens extra intens, omdat de Vader Zijn Zoon alles al gegeven had (Johannes 10:29: *"²⁹ Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven"*). Jezus wist dat als geen ander. Maakte het dat voor Hem gemakkelijker om nee te zeggen? Nee, want Hij was mens, zoals wij mensen zijn (Filippenzen 2 : 7: *"⁷ Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden"*). Recent las ik een artikel van een christelijke socioloog (Peter Roelofsma). Ik citeer: *"In het bijzonder hield ik me bezig met het vraagstuk van hoe het wachten op een beloning mensen in verleiding kon brengen om te kiezen voor een minder goed alternatief waarop men niet hoefde te wachten. Ik kon experimenteel aantonen dat dit veroorzaakt werd doordat mensen de toekomst als onzeker ervaren en daardoor onevenredig veel gewicht toekennen aan het 'nu'. Daardoor verkiezen zij uitkomsten die direct worden gerealiseerd boven een belofte op een grotere beloning in de toekomst..."*. Jezus wist wat de vader Hem beloofd had; dat ging alles te boven. Maar Jezus wist ook dat Hij daarvoor nog moest lijden en dat dit nog even zou duren. Hoe gemakkelijk zou het voor Hem zijn geweest om nu ja te zeggen tegen de duivel en voor Hem te buigen. Voor Jezus zelf was dat vele malen gemakkelijker geweest; zonder lijden toch de hele wereld! Maar de verhoudingen tussen God, mens en duivel zouden definitief veranderd zijn. Jezus liet zich niet misleiden door het minder goede alternatief. Hij vertrouwde op de belofte van Zijn Vader. Ook hierin is hij gelijk aan ons geworden (hij kende de verleiding van de korte termijn), uitgenomen de zonde (vraag 35 HC en Hebreëen 4 : 15) van de keuze voor het minder goede alternatief. Voelt u de spanning? Het had afgelopen kunnen zijn. Einde WK van Wederkomst.

Ik kom bij de vierde P van Praktijk. Hoe kunt u/kun jij verder met deze boodschap?

- Hebt u wel eens kritisch naar uw eigen leven gekeken? Wat vind jij belangrijk? Veel mensen vinden zichzelf heel wat omdat ze rijk zijn (een groot huis; een snelle auto; een goed verstand; een leuk gezin; vult u zelf maar in). Anderen maken zich onmisbaar door veel te doen (door altijd anderen te helpen; door vaak en hard te werken; door problemen zelf te lijf te gaan en niet af te wachten). En heel veel mensen vinden het belangrijk wat andere mensen daarvan vinden (vinden anderen mij aardig? Hangt de vuile was niet buiten? Hebben anderen die mooie hoed van mij in de kerk of in de Tweede Kamer wel gezien?). Waaraan ontleent u uw identiteit? Wat vind jij belangrijk? De duivel wil je laten geloven dat het gaat om actie, om bezit of om je goede naam! Jezus ontleende zijn identiteit aan Zijn Vader en wat die van Hem vroeg! Hoe belangrijk is deze drie-enige God in uw leven? Wie heeft het in jouw leven voor het zeggen?

Verhaal

Om het andere punt van de keuze voor het nu en het minder goede alternatief te laten zien voor ons dagelijks leven, vertel ik graag een kort verhaal. Dat verhaal gaat over Vasco; een jongen van 17 jaar.

Hij is geboren in een ziekenhuis in Haïti. Zijn moeder heeft hem ter plekke afgestaan, omdat zijn vader haar in de steek had gelaten. Zij moest voor zichzelf zorgen en voor een vrouw alleen in Haïti is dat een wedstrijd met vaste uitkomst: geen dak boven het hoofd en armoede zonder uitzicht op verbetering. De afgelopen maanden was het met hangen en wurgen gelukt om het hoofd boven water te houden, maar nu nog het onderhoud van een kind erbij? Onmogelijk!

Zo kwam Vasco terecht in een weeshuis van Woord en Daad. Dat was zijn redding, want in andere weeshuizen werd er niet of nauwelijks naar de kinderen omgekeken en had hij het misschien niet eens overleefd. Met zijn diepe, donkere ogen trok hij de aandacht van een jong echtpaar dat een jaar vrijwilligerswerk deed in het weeshuis. De laatste maanden van hun verblijf in Haïti maakten zij de papieren rond om Vasco mee te kunnen nemen naar Nederland.

Zijn nieuwe vader en moeder vertelden hem al snel dat zij hem hadden meegenomen uit Haïti om voor hem te kunnen zorgen. Zij hadden nooit uitgezocht wie zijn vader en/of moeder waren, maar ze wisten wel in welk ziekenhuis hij geboren was. Maar wie was zijn moeder? Waarom had zij hem in de steek gelaten? Eerst bleven die vragen ongecompliceerd en zijn nieuwe vader en moeder gaven hem veel liefde en zorgden goed voor hem. Later - op de middelbare school - werden die vragen dringender en verlangde hij er steeds meer naar om z'n vader en moeder terug te zien. Al snel vroeg hij bij Woord en Daad na wie zijn vader en moeder waren en Woord en Daad kon hem die gegevens na wat zoekwerk verstrekken. Ook konden ze achterhalen dat zijn moeder nog leefde en dat zijn vader onbekend was gebleven in het ziekenhuis. In het geheim begon hij te sparen voor de dure reis naar Haïti.

Hij verlangde intens naar zijn moeder en hoopte ook zijn vader terug te kunnen vinden. De vraag liet hem niet meer los en de aardbeving van een week geleden met al die doden... Was zijn moeder misschien ook omgekomen daar? Hoe kon hij zo snel mogelijk in Haïti komen? Want hij zag natuurlijk best dat al die kleine beetjes hem niet snel dichterbij Haïti zouden brengen. Zo zou het nog jaren duren voor hij al dat geld bij elkaar gespaard zou hebben! Met zijn Nederlandse vader en moeder durfde hij het er niet over te hebben. Die snapten er toch niks van... Die zouden alleen maar denken dat hij bij hen weg wilde. Ze zouden hem vast ondankbaar vinden om alles wat ze voor hem hadden gedaan.

Kort na het journaal, waarin de slachtoffers werden afgedekt en de overlevenden jammerden om hun doden, hoorde hij buiten hoe z'n vader de sleutels van hun oude auto overhandigde aan een nieuwe eigenaar en zag hij dat z'n pa € 4.500 in z'n portemonnee opborg. Vasco had nog maar € 1.200 nodig voor zijn reis naar Haïti en morgenochtend zou z'n vader pas hun nieuwe auto op kunnen halen...

Preek

Ik kom bij de vijfde P van Plan; wat gaat u hiermee doen? Moet ik het verhaal over Vasco nog vertalen naar uw leefwereld? Herken je met een schok wat je ook zou kunnen doen? Of doet het je allemaal niet zoveel? Vandaag vraag ik je toch om nog eens kritisch met mij mee te luisteren naar het verhaal over Vasco. Is het je nooit overkomen dat je bij een ander af kon kijken, toen je het een keertje of weer niet had geleerd? Of heb je de middelbare school net niet gehaald of ben je in het eerste jaar van je studie gestrand... En plotseling kon je zomaar voor bijna niets op het internet een niet van echt te onderscheiden diploma kopen. Of je huwelijk is eigenlijk op de klippen gelopen, de buitenwereld merkt er niets van, maar je slaapt al gescheiden. Op het internet zijn porno of nog erger bijna voor niets te koop. Als je het een beetje handig aanpakt, merkt niemand er iets van... En dat leninkje voor die auto die je jezelf eigenlijk niet kunt veroorloven, maar ja, je buurman heeft ook net zo'n mooie auto gekocht... Ik hoef toch niet verder te gaan? We hebben toch allemaal ons eigen verhaal en hebben allemaal toch wel eens voor de keuze gestaan: doe ik het of doe ik het niet? Wacht ik tot God het probleem voor me oplost? Luister ik naar Zijn geboden en wat Hij van mij verwacht? Of doe ik het op mijn eigen manier en los ik de problemen zelf wel op? Dan heeft Jezus vandaag een boodschap voor u, voor jou en voor mij: het gaat er niet om wat je bezit, hoe rijk je bent of hoe groot u zelf voor de buitenwereld kunt houden. Integendeel! God heeft ook iets groots, iets moois voor jou in petto. God heeft ook het goede met u voor! Maar dan wel een eeuwig goed! Het gaat niet om het bezit, waaraan ik mijn waarde ontleen. Als bezit je weg is om dingen te bereiken (om bijvoorbeeld in Haïti te kunnen komen); als eigendommen je helpen om je rijk te voelen; als have en goed je identiteit bepalen, dan komt er een moment dat alles je wordt ontnomen en kom je met lege handen te staan.

Jezus verkondigt ons hier: alleen als je de vraag stelt aan wie je je waarde ontleent, ben je op de juiste weg. Jezus' Vader vraagt je om te geven in plaats van te nemen. En toch zal Hij je nooit met lege handen laten staan. Jezus koos voor de weg van de meeste weerstand, maar Zijn Vader heeft Hem alles gegeven wat er te geven viel. Jezus koos niet voor zichzelf (door voor de duivel te buigen en het lijden uit de weg te gaan), maar voor jou, voor u en voor mij. Hij vraagt van ons om dat ook te doen; door bijvoorbeeld tienden te geven van onze rijkdom en niet gericht te zijn op bezit, maar op de ander. Hij ging ons voor!

En u: bewandelt u de brede weg van de minste weerstand; van bezit, rijkdom, vermogen, een schijnhuwelijk of een goed verstand? Of kiest u de weg van de meeste weerstand via de smalle weg naar het kruis van Jezus? U zegt dat het natuurlijk allemaal niet zo gemakkelijk gaat? God moet het immers doen? Bekering gaat niet vanzelf! Dat klopt! Maar heeft u er ook bij stilgestaan dat de boodschap van vanmorgen juist was dat Jezus met zijn keuze in de woestijn niet voor zichzelf, maar juist voor u, voor jou en voor mij gekozen heeft? Heb ik vanmorgen gezegd dat het gemakkelijk zou gaan? Nee, voor Jezus sprak dat niet vanzelf. Maar ondertussen heeft Hij dit verhaal ook aan ons nagelaten om ons te wijzen op de andere kant van diezelfde medaille van bekering: vandaag was de boodschap ook dat de keuze van Jezus om een antwoord vraagt; dat u een keuze moet maken tussen bezit of verlossing door het kruis! Welke keuze maakt u?

Zingen Psalm 95 : 5 en 6

Dankgebed en voorbede

Zingen Psalm 95 : 7

Zegenbede O Vader, dat Uw liefd' ons blijkt; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uw en troost ons neer; Drieëinig God, U zij al d' eer!