

**Mededelingen** - De collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente  
 - Volgende week (8/8) is er in deze kerk DV opnieuw een dienst om 11:00u  
 - De voorbereiding voor deze preek is ook terug te vinden op internet (zie de liturgie)

**Stil gebed**

**Votum** *Onze hulp is in den naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. Amen.*

**Zingen** Psalm 122 : 1

**Wet** God sprak al deze woorden (in Exodus 20: 2-17, Deuteronomium 5: 6-21):  
*Ik ben de HERE uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.*

**Eerste gebod:**

*Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.*

**Tweede gebod:**

*Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want IK, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.*

**Derde gebod:**

*Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.*

**Vierde gebod:**

*Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.*

**Vijfde gebod:**

*Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.*

**Zesde gebod:**

*Gij zult niet doodslaan.*

**Zevende gebod:**

*Gij zult niet echtbreken.*

**Achtste gebod:**

*Gij zult niet stelen.*

**Negende gebod:**

*Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.*

**Tiende gebod:**

*Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.*

**Zingen**

**Gebod** Psalm 122 : 2

**Lezen** Openbaring 12

**Zingen** Psalm 122 : 3 (voorafgaand aan het zingen is er een collecte)

**Preek**

Ik wil vandaag samen met u stilstaan bij drie belangrijke verzen 8, 9 en 10 van Openbaring 12: "<sup>8</sup>... en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.<sup>9</sup> En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.<sup>10</sup> En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broeders, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen".

Ik doorloop heel Openbaring 12 met u aan de hand van een vijftal vragen - de 5 P's - en kom daarbij steeds dichtbij de verzen 8, 9 en 10:

- De eerste P van Persoon; over wie gaat het verhaal?
- De tweede P van Plaats; waar vindt het verhaal plaats en wat gebeurt er?
- De derde P van Punt; wat is de boodschap van dit Bijbelgedeelte?
- De vierde P van Praktijk; wat betekent dit voor alledag; ook na je vakantie?
- Tenslotte de vijfde P van Plan; wat gaat u hiermee doen?

Eerst dus over wie het in dit verhaal gaat; de eerste P van Persoon:

- Het gaat in dit verhaal over de vrouw. Dat zou Eva kunnen zijn (zie bijvoorbeeld vers 16: *"<sup>16</sup> En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad..."*). Dat lijkt veel op de bekende tekst uit Genesis 3 : 15: *"<sup>15</sup> Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad..."*. Maar in de rest van het hoofdstuk gaat het met de vrouw overdrachtelijk meer over Maria; de moeder van Jezus. Deze vrouw vlucht na de geboorte van haar zoon naar de woestijn (verzen 6 en 14), waar zij door God (vers 6) en door de aarde (vers 16) wordt beschermd tegen de draak.
- Het gaat dus ook over het kind; een mannelijke zoon die geboren werd uit de vrouw. De draak wilde die zoon verslinden, maar de zoon werd direct na Zijn geboorte weggerukt tot God en Zijn troon (vers 5).
- Het gaat ook letterlijk over Christus; die de macht heeft gekregen in de hemel (vers 10). Er zijn nog overigen van Eva's zaad die bij het getuigenis van Christus blijven (vers 17).
- Het gaat vervolgens over God die niets meer in de weg staat om Zijn zaligheid, kracht en Koninkrijk definitief te vestigen (vers 10). Hij zorgt voor de vrouw die vlucht in de woestijn (vers 6). Er is nog nageslacht van Eva dat zich aan de geboden van God houdt (vers 17).
- Maar de grote rode draak wil voor al dat goede een stokje steken. Hij is woedend en wil een einde maken aan het leven van het kind. En dan komt in vers 9 de aap uit de mouw: de draak is de slang; dat is de duivel uit Genesis 2! Vroeger kon hij blijkbaar nog terecht in de hemel, maar vanaf nu heeft hij nog maar een kleine tijd (vers 12) en is hij tijdelijk alleen nog maar op de aarde welkom (verzen 9 en 13). Dat maakt hem razend.
- Dan zijn er ook nog Michael en zijn engelen. Zij vechten tegen de draak en zijn engelen en gooien hen voorgoed uit de hemel.
- En tenslotte gaat het over het nageslacht van Eva dat de geboden van God houdt en bij het getuigenis van Jezus Christus blijft.
- Johannes waarschuwt hen (vers 12): wee de aarde en de zee, want de satan weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.
- Ik wijs u nog op de naam die de satan in vers 10 krijgt: de verklager onzer broederen; de aanklager. Ik weet niet in hoeverre u op de hoogte bent van het rechtssysteem in ons land, maar globaal kun je in strafzaken onderscheid maken tussen een rechter (die recht spreekt), een advocaat (die verdedigt) en een officier van justitie (die aanklaagt). Nadat de duivel uit de hemel was verwijderd (zijn plaats werd niet meer gevonden in de hemel; vers 8), waren er in de hemel alleen nog maar een rechter en een advocaat; waren er in de woorden van vers 9 alleen nog maar de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk Gods en de macht van Zijn Christus. Vanaf dat moment gaat het - als het over de mens gaat - alleen nog maar tussen Jezus en Zijn Vader; tussen onze rechter en tussen onze advocaat.

Dan de tweede P; van Plaats. Waar speelt dit hele verhaal zich af?

Het verhaal verplaatst zich langzamerhand van de hemel naar de aarde. Het kind wordt nog in de hemel geboren, maar de vrouw vlucht naar de woestijn (naar we later zien in vers 16 bevindt die woestijn zich op aarde). Vervolgens wordt in een gevecht tussen de draak en Michaël (en hun engelen) beslist dat de draak uit de hemel naar de aarde wordt verstoten. Daar vecht hij nog verder tegen de vrouw in de woestijn (die hij niet kan bereiken of terug kan vinden) en uiteindelijk tegen haar zaad.

Wat gebeurt er in dit verhaal?

Het verhaal begint met een zwangere vrouw die elk moment een kind ter wereld kan brengen.

Vervolgens tekent Johannes een grote, rode draak. Die draak houdt zich op in de buurt van de vrouw en wil haar het kind ontnemen en het verslinden, zodra ze van het kind bevallen is.

Zodra haar zoon echter geboren wordt, grijpt God in. Hij neemt haar zoon weg bij de vrouw en helpt haar te vluchten naar de woestijn. God overwint.

Na dit eerste gevecht tussen de vrouw - met God aan haar zijde - en de draak ontstaat een nieuw gevecht tussen Michaël en de draak en hun engelen. De strijd wordt beslist in het voordeel van Michaël en zijn engelen en de rust en vreugde keren terug in de hemel. God overwint opnieuw.

Maar op aarde ontstaat een nieuw gevecht. De draak blijkt de slang uit het paradijs te zijn; de satan. De satan probeert eerst de vrouw te vernietigen en als hem dat niet lukt (de aarde komt haar te hulp; Genesis 3 : 15: *"<sup>15</sup> [de vrouw en haar zaad] zullen [de duivel] den kop vermorzelen, en [de duivel] zal [de vrouw en haar zaad] de verzenen vermorzelen"*.), wendt hij zich gefrustreerd tot haar zaad; tot de overigen van haar zaad die zich houden aan de geboden van God en die blijven bij het getuigenis van Jezus Christus.

Ik kom bij de derde P; de P van Punt. Wat is de boodschap van dit verhaal? Ik haal er een paar punten uit:

- Weet u wat mij altijd zo opvalt in de Bijbel? Na zijn vermomming als slang in het paradijs komt de satan - alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is - in de hemel op bezoek om Job - een rechtvaardig mens - aan te klagen. Ook in de buurt van Jezus komen we hem meerdere malen tegen en in de brieven van Paulus wordt hij als de grote verleider neergezet. In Openbaring komen we de satan tenslotte nog verschillende keren tegen, maar daar wordt zijn eindstrijd beschreven. Weet u wat me nou zo opvalt in al die verhalen? Dat de duivel zich graag ophoudt in de buurt van rechtvaardigen en mensen die God's geboden willen houden. Zelfs Jezus wil Hij - in de woestijn - van die geboden afhouden. En hier - in vers 17 - wordt dat bevestigd! Hij richt zich niet op alle mensen. Nee, lezen we in vers 17: "<sup>17</sup>... en [hij] ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben". In vers 12 is het nog: "<sup>12</sup> Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft". Wee, christen - lees ik hier: u of jij gaat een zware tijd tegemoet, want de toorn van de duivel zal zich op u, christen, richten. Wee, ander zaad van Eva - lees ik hier ook over de heidenen: voor even zal de toorn van de duivel aan jou voorbijgaan, maar - las ik in vers 5: "<sup>5</sup> En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede". In de kanttekeningen bij de Statenvertaling wordt hier verwezen naar Psalm 2 : 9: "<sup>9</sup> U [Jezus] zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk" (Herziene Statenvertaling).

- Ik noemde net al het verhaal van Job. Je kent dat verhaal toch wel; over de duivel die in de hemel voor God verscheen alsof het de gewoonste zaak van de wereld was? God vroeg de satan op de man af of hij Zijn vriend Job ook nog tegengekomen was. "Jazeker, die ken ik!" reageerde de satan op die vraag van God. En vervolgens daagde hij God uit: "Vind U het gek dat Job van u houdt? U hebt hem rijk gemaakt en het gaat hem goed! Wedden dat hij u vervloekt, als U hem niet meer helpt?" Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat Job dat verhaal over die duivel nooit heeft gekend? Job roept niet de duivel ter verantwoording voor wat hem overkomt, maar roept God op als getuige tegenover zijn vrienden. De duivel kan het ons hier beneden knap lastig maken. Ik weet niet of u het wel eens heeft meegemaakt, maar soms kan ik er hopeloos van worden! Houdt het dan nooit op? En achteraf herken ik me dan best vaak in wat ik ooit las bij Heiko A. Oberman: "*Zo kan de duizeling* [die ons kan overvallen als we de zee vanaf het strand overzien] *ook helderheid brengen en relativeren wat wij, opgeblazen kikkers, kwaken. Even het visioen laten opdoemen en weer zicht krijgen op onszelf in het aquarium, opgesteld in Gods voorkamer. En wij, kikkers, luid kwakend, dat er geen kikkergod te zien is... in ons aquarium*" (Heiko Oberman, "Het evangelie van de grensverlegging". In: *Kerk en theologie* 42:4 (oktober 1991), pag. 276). Dat! Juist op die momenten is 1 Korintiërs 13 : 12 zo herkenbaar: "<sup>12</sup> Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend bent". Niet alles kan worden verklaard! Niet alles kan bijvoorbeeld op het conto van de duivel worden geschreven die ons lastigvalt. Want wat doen we onszelf aan? En wat doen we elkaar aan? En hebben we het als christenen moeilijk omdat de duivel het ons onmogelijk maakt, of omdat wij onszelf bij heidenen en broeders en zusters zo onmogelijk maken? Blijf kritisch op uzelf en op wat u doet!

- Toch is er in de hemel fundamenteel iets veranderd sinds het verhaal van Job. Job kende maar de helft van zijn eigen verhaal. Wij kennen ook het duivelse gedeelte van het verhaal en we kennen ook dit verhaal uit Openbaring dat ons in vers 8 vertelt dat de plaats van de draak - dat is de duivel - niet meer gevonden is in de hemel. Waar de satan vroeger nog in en uit kon wandelen om bijvoorbeeld Job aan te klagen, daar is hij nu verbannen uit de hemel. Hij kan u, jou en mij niet meer in een strafzaak aanklagen en nog hogere straffen eisen dan de Vader en Jezus ons zouden willen geven. In die rol is hij definitief buiten het spel gezet en als de aanklager de rechtszaal verlaat blijven er nog maar drie partijen over: de rechter (die rechtspreekt), de advocaat (die verdedigt) en de aangeklaagde (die meestal zwijgt). In de hemelse rechtszaal blijven er naast ons dus nog twee over: De Vader als rechter en de Zoon als advocaat. Als het over ons gaat, dan wordt het recht gesproken door de Vader en Zijn Zoon. In 1 Johannes 2 : 1 lezen we: <sup>1</sup> *... indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige*". Dringt het tot u door wat dat betekent? Ten eerste geen insinuaties meer in de hemel. Niet meer: "wedden dat Ronald, Job of Chantal niet echt van u houden"? Niet meer: "zal ik ze eens op hun zwakste plek pakken"? Die stem is in de hemel voorgoed de mond gesnoerd. Dus gaat het tussen De Vader en Zijn Zoon. Wat betekent dat? Dat het er beter voorstaat voor ons mensen? Maar - lezen we in vers 10 - vanaf dat moment zijn de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk aan God en de macht aan Christus. In Johannes 10 : 27 - 30 lezen we in Jezus' eigen woorden de kern van deze boodschap: <sup>27</sup> Mijne schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. <sup>28</sup> En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. <sup>29</sup> Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. <sup>30</sup> Ik en de Vader zijn één". Alles was - lezen we in heel Johannes - allang beklonken. De Vader en de Zoon hadden daar een afspraak over gemaakt en als God een afspraak maakt... En zo verandert de hemel zonder aanklager ineens in een plek waar alleen nog maar vreugde en rust heersen: het Koninkrijk van God is gevestigd! Maar toch nog even in vers 12: <sup>12</sup> Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft". Nog maar een kleine tijd. U bent gewaarschuwd.

## Verhaal

Ik kom bij de vierde P van Praktijk. Hoe kunt u/kun jij verder met deze boodschap? Ik weet niet of u wel eens van het programma 'No Apologies' heeft gehoord (vrij vertaald als: je hebt echt geen verontschuldiging meer)? Dat is een Amerikaans scholenprogramma dat door Stichting Chris naar de Nederlandse cultuur is vertaald. Ik ben als vrijwilliger opgeleid om dit programma op een middelbare school te mogen geven en twee keer per jaar sta ik 2 dagen voor een klas. Misschien ken je het programma wel, omdat je het hebt meegemaakt? In die 2 dagen mag ik zo'n klas samen met een andere vrijwilliger confronteren met de christelijke boodschap over een aantal onderwerpen:

- Ik mag jongeren vertellen dat God hen geschapen heeft; dat ze daarom uniek zijn. Zoveel jongeren voelen zich zo onnodig minderwaardig en dat geldt echt niet alleen voor jongeren. Ouderen geven daarin door hun gedrag zo vaak een verkeerd voorbeeld! Alsof je geen grote dromen zou mogen hebben en daar niet aan zou mogen werken. Jongeren, Jezus' boodschap is echt dat je je talenten mag gebruiken!
- De boodschap van 'No Apologies' is ook dat goede vriendschappen je kunnen helpen om een mooie droom te realiseren, maar foute vrienden kunnen een hoop kapot maken.
- Ze kunnen je in contact brengen met cq. je aanzetten tot het gebruik van alcohol en drugs.
- Foute vrienden kunnen je dwingen om te luisteren naar de verleidelijke, maar gevaarlijke invloed van moderne media van TV, games, internet en 538 en MTV.
- Via die media wordt je in ieder geval geconfronteerd met porno en voor je het weet lijkt Gods goede bedoeling van seksuele intimiteit binnen de veilige grenzen van het huwelijk heel ver van je bed.
- Hoe ga je met al die invloeden om? Kun je daar wel nee tegen zeggen, als de hele klas vindt dat je daaraan mee moet doen (en daarin is een reformatorische school echt niet anders dan een christelijke of zelf openbare school; daar hult de wolf zich misschien net iets minder in schaapskleren). Hoe doe je dat dan? Hoe zeg je nee tegen iets wat je niet wilt zonder te vervreemden van de sociale gemeenschap waar je toch graag onderdeel van wilt zijn? Want wie wil er nou met de nek aangekeken worden, omdat 'ie niet meedoet?

God had het van origine allemaal zo mooi en gaaf bedoeld! Alcohol en drugs, sex en moderne media? Uiteindelijk zijn ze vaak verworpen tot alleen nog maar de poort waardoor de duivel zich probeert te nestelen in je hart. In mei stond ik voor de laatste keer voor zo'n klas om die positieve boodschap van God te verkondigen die vraagt om je lichaam als tempel van de Heilige Geest te hoeden. En we voelden alle drie - mijn collega, de klassenleraar en ik - dat deze boodschap langs de weg viel. In Marcus 4 : 15 lezen we de uitleg van deze gelijkenis van de zaaier: <sup>15</sup> ... zo komt de satan terstond, en neemt het Woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was.". Dat! De nacht tussen die twee dagen heb ik veel gebeden om vruchtbare bodem ver van die gevaarlijke weg. 's Morgens voor de les hebben we opnieuw gebeden. Je zou bijna letterlijk kunnen zeggen dat er een verschil was tussen die eerste en die tweede dag: als tussen nacht en dag. Vanaf die tweede dag stonden ze wel open voor de boodschap van heiligmaking.

Toch begrijp ik lang niet alles. Echt, ik kan lang niet alles verklaren. Maar soms is het zo overduidelijk, als je ogen ervoor geopend worden: de satan was zijn macht kwijt in die klas!

Weet u waar ik bijvoorbeeld helemaal niets van begrijp, terwijl het toch het verschil maakt tussen een leven met Jezus of de dood met de duivel? Waarom staat er nou niet in Openbaring 12: "En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad"? Waarom wordt dat nou gevolgd door "... de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben". Waarom worden alleen diegenen gered die de Vader in de handen van Zijn Zoon gegeven heeft? Waarom wordt nou niet iedereen gered? En - en daarmee probeer ik dichter bij u te komen: wie zegt dat de Vader u, jou en mij in de handen van Jezus heeft overgegeven? Ik ben toch niet zonder zonden? Als jij eerlijk naar jezelf kijkt, durf jij het dan met droge ogen Job na te zeggen dat je rechtvaardig bent; dat je de geboden Gods bewaart? En hoe vaak schaamt u zich niet voor het getuigenis van Christus?

- Ten eerste is dit dus vanaf Openbaring 12 iets tussen de Vader en Zijn Zoon. Daar hoeven we niet tussen te komen; daar komen we niet tussen. Toen de Vader dit aan Zijn Zoon beloofde, waren wij er niet eens bij! Dat is de boodschap van het boek Job: u was er nog niet, toen God de aarde schiep; toen de Vader en Zijn Zoon dit verbond sloten. Daar kan vanaf Openbaring 12 zelfs de duivel niet meer tussenkomen! Dat ligt vast en niemand kan de Zoon die schat ontnemen!
- Maar ten tweede staat hier ook dat de duivel zich vooral zal richten op de overigen die Gods geboden houden en de getuigenis van Christus bewaren. Als ik u was, zou ik me er zorgen over maken, als ik nooit iets van de duivel in mijn omgeving zou terugzien. En zie je dat wel? Voel je jezelf wel bedreigd door de draak? Dank God dan voor het werk dat Hij in jouw omgeving doet; dank Jezus voor het werk dat Hij in jouw hart begonnen is!
- Het lijkt allemaal zo oneerlijk, als de duivel als een briesende leeuw rondgaat en juiste goede mensen treft. Bedenk op dat moment dat dat maar tijdelijk is! De rollen zijn al half omgedraaid. In de hemel komt de satan er al niet meer in. Weeg ook mee wat vers 5 ons vertelt (onder verwijzing naar Psalm 2): "5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede". Voor Gods Troon zal Jezus de bokken scheiden van de schapen. Nu is dat moment nog niet daar, maar Openbaring 12 leert ons ook dat Gods moment nabij is!

### Preek

Ik kom bij de vijfde P van Plan; wat gaat u hiermee doen?

Ik hoef u natuurlijk niet te vragen waar uw voorkeur naar uitgaat? We willen allemaal wel bij de Vader zijn. We willen allemaal best naar de hemel met de gouden straten! Maar daar gaat het nou eens niet om in Openbaring 12. Die hemel is er voorlopig alleen voor de Vader en voor de Zoon. In Openbaring 12 gaat het uiteindelijk om twee vragen:

- Bewaart u de geboden Gods?
- Heb jij de getuigenis van Jezus Christus?

Waar valt die boodschap bij u? Langs de weg of in vruchtbare aarde waar het in alle rust kan ontkiemen tot het vruchten draagt?

Wat ga jij met die boodschap doen? Gaat u nu ergens op een verscholen plekje staan en om het hoekje gluren waar de duivel allemaal rondgaat als een briesende leeuw? Maakt dit verhaal u bang? Maar dat is niet de bedoeling!

De goede boodschap van Openbaring 12 is juist dat er in de hemel geen plek meer is voor de duivel. Als u in de hand van Jezus bent, kan de duivel u daaruit niet meer wegroven! De goede boodschap van Openbaring 12 is ook - hoe gek dat ook klinkt - dat de duivel in uw buurt - hoe zwaar dat soms ook is - een goed teken is. Daar waar de duivel rondgaat, daar doet Jezus Zijn goede werk; daar houden mensen zich aan de geboden van God. Ik ben ervan overtuigd dat de duivel hier in dit kerkgebouw op de loer ligt! Maar ga niet op zoek naar hem. Dat is zonde van uw beperkte tijd. Bovendien: als u God zoekt, zal God u vinden, bent u in Jezus' vertrouwde Hand en komt de duivel vanzelf naar u toe!

Maar hoe zoek je God? De boodschap van Openbaring 12 is daar heel simpel over: door "je aan Gods geboden te houden en bij het getuigenis van Jezus te blijven". De boodschap van God in Openbaring 12 is uiteindelijk: "Ik heb allang - van eeuwigheid - voor jou gekozen! Geloof me nou eens op mijn woord en doe wat ik van je vraag!"

Wie heeft het in jouw leven voor het zeggen? To be in Christ or not to be in satan. That's the real question! Leeft Jezus Christus in jou of heul je buiten Hem met satan? Dat is de echte vraag! Alle andere vragen doen er dan niet meer toe.

Amen.

### Zingen

Psalm 121 : 1 en 2

### Dankgebed

en voorbede

### Zingen

Psalm 121 : 3 en 4 (staande)

### Zegenbede

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;

O Geest, zend Uwen troost ons neer;

Drieëinig God, U zij al d' eer!